



Børn – fællesskaber – bosætning – turismen

Mit navn er Camilla, jeg er 34 år og bor i Ebberup med min mand Benjamin, som er murermester og vores 3 fælles børn. Når tiden tillader det, arbejder jeg som konferencekoordinator på Hotel Koldingfjord, og så håber jeg meget på at blive en af Venstres dygtige kandidater til kommunalvalget til november.

Som ny kandidat, har jeg ikke en politisk karriere bag mig, derimod har jeg god indsigt i organisationer og opbygningen heraf. Jeg kommer med friske øjne, stort engagement og så har jeg et bagland og en hjemmefront som bakker fuldt omkring mit forhåbentligt kommende politiske arbejde.

Jeg er uddannet Service økonom med speciale i internationale møder og events og kan efterhånden skrive knap 15 års erfaringen indenfor hotel-, turisme og konferencer på cv'et. Og så har jeg altid været en del af fællesskaber. Eleveråd, gymnastikbestyrelser, forældreråd, personaleforeninger, Forældrenes Landsorganisation FOLA og jeg er også en del af foreningen Motorsport for LIFE, der bruger interessen for motorsport til at give kronisk syge og kræftramte børn, et smil på læben.

Børnene er vores fremtid! Og vi skylder vores, dine og mine børn, at give dem den bedste start på livet. Det gør vi, ved at sikre gode, kvalitets dagtilbud – både kommunalt og privat. Sparring med dem som har deres hverdag i institutionerne er essentielt, både personale, ledere, forældre og til dels også børnene selv.

En del af en god barndom, er også at være en del af gode fællesskaber. Det skaber tryghed, giver selvværd og giver en følelse af at høre hjemme. På den lange bane, lærer vi vores børn gennem de gode fællesskaber, at have medejerskab og medbestemmelse, to gode kvaliteter at have med i bagagen på livets vej.

De lokale fællesskaber skal dyrkes, gødes og plejes, så de vokser og bliver endnu bedre. Selv en ildsjæl, skal opmuntres engang i mellem.

Jeg tror også, at det er gennem de gode fællesskaber, skoler og dagtilbud vi kan tiltrække nye indbyggere til vores dejlige kommune. Hvis man som børnefamilie i dag, overvejer at rykke teltpælene til en anden kommune, er noget af det første man søger på – skoler og dagtilbud. Forældre i dag, er mere kritiske overfor valg af dagtilbud, og de krav og spørgsmål de stiller, skal vi som kommune være helt skarpe på. Der arbejdes nationalt på flere muligheder til informationskilder, for at gøre forældres valg nemmere i fremtiden, og dem bør vi som kommune klart have øje på.

De drømme og ønsker jeg har for vores kommune, er ikke gratis. Der skal penge i kommunekassen. Det glæder mig, at man allerede har fået øjnene op for turismen. Et område, hvor jeg mener min erhvervs erfaringen kan komme godt i spil. Jeg tror, at mange danskere har lært af coronaen, at der er skønt her i vandkants Danmark. Både privat og erhvervs turisme, er noget vi som kommune har god grobund for. Og hvem ved, måske er der nogle der får lyst til at blive her for altid.

Børn – fællesskaber – bosætning – turisme

Det hele hænger sammen, og det hele skal hænge sammen. Der skal være balance i tingene, men man behøver ikke altid at ta fra et sted – for at give til et andet. Kompromiser, vil der unægtelig skulle indgås. Men jeg vil gøre hvad jeg kan for, at have øje på bolden og at have mig selv med hele vejen.

Tak fordi du læste med.